

JONGE TSJECHEN KOERSEN IN BELGIË

Stybar en Simunek achterna

De Belgische veldrithegemonie loopt op zijn laatste benen, hoor je hier en daar. Sta ons toe daar - al was het maar uit een soort van chauvinisme - toch nog eventjes aan te twijfelen. Maar het is een feit dat er ook in andere landen goed gewerkt wordt. In Nederland is er méér dan Lars Boom en ook in Tsjechië dienen Zdenek Stybar en Radomir Simunek Jr. als voorbeelden voor de jeugd. Drie van die jonge Tsjechen zijn intussen genoegzaam bekend in de Belgische crossen. Jiri Polnicky rijdt bij de beloften, Lubomir Petrus bij de junioren en Radek Polnicky bij de nieuwelingen. Ze horen alle drie bij het Empella Czech Team van manager Radka Polnicka. Inderdaad, de moeder van Radek en Jiri.

Tekst | Bart MOORS

Foto's | Graham Watson, Sportpress, Empella Czech Team



JIRI POLNICKY

Meer mooie meisjes in Tsjechië



De oudste van de drie is Jiri Polnicky. Net als zijn kleinere broer Radek woont hij in Mladá Boleslav, op een goede 50 kilometer van Praag. Hij rolde in de wielersport door toedoen van zijn ouders. «Ja, mijn vader was een wielrenner. Na een lange fietsvakantie met het hele gezin werd ik - nu zeven jaar geleden - dan ook wielrenner.» zegt Jiri, die zoals zowat elke Tsjechische jongen ijshockey speelde en daar naar eigen zeggen goed in was. «Mijn sterke punt in de cross is klimmen en ook in de zware koersen ben ik op mijn best. Jammer dat mijn sprint minder is, ik moet daar echt nog wel aan werken.» vervolgt de oudste Polnicky, die altijd opkeek naar niemand minder dan Lance Armstrong. Nadat Jiri als tweedejaarsjunior een sterk seizoen reed - hij behaalde o.m. brons op het WK - maakte hij dit jaar de overstap naar de beloften. «De races zijn langer en mijn rivalen sterker, maar op korte termijn moet ik daaraan

aangepast zijn.» Daarom vindt Polnicky het goed van regelmatig in België te komen rijden. «Er zijn hier meer goede rijders en veel fans. Grootste probleem voor de junioren blijven de passages in het zand, maar ik hou meer van de Belgische dan van de Tsjechische parcours.» Goede prestaties levert Jiri geregeld, maar hij geeft toe dat het op en af reizen vermoeiend is. Een verblijf in ons land, zoals bijvoorbeeld Zdenek Stybar, ziet hij dan ook wel zitten. «Maar enkel in de winter, want ik hou meer van het landschap in Tsjechië of van de Alpen, waar het in de zomer ideaal is om te trainen met al die bergen.» Ook over de grootste verschillen in het dagelijks leven tussen beide landen heeft Polnicky zo zijn ideeën: «Er zijn meer mooie meisjes in Tsjechië.» knipoogt Jiri, die duidelijk is over zijn wielerdromen: «In Tabor (2010) wereldkampioen worden bij de beloften en later bij de elite.»

LUBOMIR PETRUS

België heeft meer troeven



Lubomir Petrus is regerend Tsjechisch en Europees kampioen bij de junioren en woont in de kleine stad Vrbno pod Prademem, in het Noordoosten van Tsjechië. «Hoewel ik ook voetbal en floorball (een sport die het midden houdt tussen ijs- en zaalhockey, nvdr.) beoefende, werd ik op mijn 12de wielrenner. Mijn idool was Zdenek Mlynar en ik wilde koersen zoals hij. Nu zijn Radomir Simunek en Lars Boom mijn favoriete rijders.» legt Petrus uit. «Mijn kwaliteiten liggen vooral op de lange vlakke stukken, op de lastige delen van het parcours en in het klimwerk. Aan mijn techniek moet nog geschaafd worden, net als aan mijn passages door het zand en aan andere details.» Petrus heeft naar eigen zeggen veel sterke tegenstanders dit seizoen: «Arnaud Jouffroy is mis-

schien wel de sterkste. Dat ik Stef Boden nu als ploegmaat heb is goed. Nu kunnen we elkaar bijstaan in de koersen.» Lubomir weet de juniorencategorie overigens goed in te schatten: «Ik denk dat het bij de beloften en elite nog veel zwaarder wordt.» Ook hij ziet trouwens het nut in van koersen bij ons. «In België ligt de toekomst van de cross. Je hebt er de beste races van de wereld met meer competitie, meer volk en beter weer! Ja, ik hoop echt ooit in België te kunnen verblijven en er van de cyclocross te kunnen leven. Ik denk trouwens dat België op alle vlakken meer troeven heeft dan Tsjechië. Ook in het dagelijkse leven...»

RADEK POLNICKY

Ik droom van de wereldtitel



Nieuweling Radek Polnicky werd renner om dezelfde redenen als zijn oudere broer Jiri, van wie hij veel leert. En ook Radek speelde ijshockey: «Zeven jaar lang. Ik was heel snel op het ijs.» lacht de jongeling van het Empella Czech Team, vooraleer hij aan zijn troeven als crosser begint. «Technisch kan ik goed uit de voeten en ik hou van klimwerk. Mijn sprint is beter dan die van mijn broer. Waar ik zeker nog aan moet werken is aan tactiek. Ik denk immers niet na op de fiets. Ik rij alleen maar...» Als idolen noemt Radek Sven Nys, Bart Wellens, Lars Boom en natuurlijk Zdenek Stybar en Radomir Simunek. Zijn beste prestaties zijn overwinningen in de Vredeskoers voor miniemen (op de weg) en op de Koppenberg dit jaar. «Laurens Sweeck is mijn grootste

rivaal gebleken dit seizoen. Twee keer kon ik hem kloppen, maar andersom was dat ook twee keer het geval.» zegt de jongste Polnicky, die droomt van een wereldtitel later. Hij vertelt hoe vermoeiend het pendelen tussen Tsjechië en België is. «Uiteraard verschijn je minder fris aan de start. Die reis vormt een groot probleem. Daarom hoop ik in België te komen wonen. In Tsjechië ben ik al de beste crosser, het is dus belangrijk sterke tegenstand op te zoeken en die vind ik hier. Ik kan in België veel bijleren.» besluit Radek, die zich wel nog moet aanpassen aan de eetgewoontes. «Wij eten uitgebreid rond 12 of 13 uur. Dat heb ik in België niet gezien!»